

Onder de groene hemel in de blauwe zon  
speelt het blikken harmonie orkest in een grote regenton.  
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos  
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.  
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,  
want daar achter de hoge bergen, ligt het land van maas en waal

O, wat ben je mooi  
O, wat ben je mooi  
Dat heb ik in jaren niet gezien  
Zo mooi, zo mooi  
O, wat ben je mooi  
O, wat ben je mooi  
Dat heb ik in jaren niet gezien  
Zo mooi, zo mooi

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee  
Ik weet nog de spelletjes die m n opa met me dee  
Restaurantje spelen en m n opa was de kok  
Bokkewagen spelen en m n opa was de bok

M'n opa, m'n opa, m'n opa  
In heel Europa was er niemand zoals hij  
M'n opa, m'n opa m'n opa  
En niemand was zo aardig voor mij  
In heel Europa, m'n ouwe opa  
Nergens zo iemand als hij  
In heel Europa, m'n ouwe opa  
Nergens zo aardig als hij  
Niemand zo aardig , niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij

Blonde haren, blauwe ogen  
Uit een sprookjesboek geslopen  
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei  
"Graag een kaartje van vijf gulden  
Voor de film van vanavond"  
Ik vroeg "Waarom ga je niet met mij?"  
En dit is wat ze zei

"Even aan m'n moeder vragen"  
Ik zweer je dat ze dat zei  
Ze lachte d'r niet eens bij  
"Even aan m'n moeder vragen"  
Dat is toch uit de tijd meid  
Je kunt 't ook bij mij kwijt  
En ze keek me aan  
't Was meteen gedaan vanaf toen  
Alles voor een zoen

Even aan m'n moeder vragen  
Ik zweer je dat ze dat zei  
Ze lachte d'r niet eens bij  
Even aan m'n moeder vragen  
Dat is toch uit de tijd meid  
Je kunt 't ook bij mij kwijt

als ie boven aan de hemel staat is 't net of alles beter gaat  
alles ziet er anders uit als de zon schijnt  
iedereen komt uit z'n winterslaap door die mooie rooie koperen knaap  
alles ziet er anders uit als de zon schijnt  
niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid is uitgeblust  
o wat is het leven fijn als de zon schijnt  
en de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist  
o wat is het leven fijn als de zon schijnt

Nanana naa na naa  
Na nana nana naa nanaa  
Nanananana nana na naa na  
Nana naa na nananananananananananaa

't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zowat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zowat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

Nanana naa na naa  
Na nana nana naa nanaa  
Nanananana nana na naa na  
Nana naa na nananananananananananaa